

't Was weer een feestje!

ONTSPANNEN, GEZELLIG, SPORTIEF TOERNOOI

Door allerlei omstandigheden had het 28^e toernooi op zondag 2 november minder deelnemers. De sfeer en het enthousiasme hebben er totaal niet onder geleden. Het was gezellig, leuk, ontspannen, sportief en weer een zeer geslaagd badmintonfeestje.

Al klaar

Toen de organisatoren om 10.30 uur bij de sporthal aankwamen, wachtte hen een aangename verrassing. Jan was in alle vroegte gekomen en had alvast alle netten opgehangen. Hij had daarna tijd over en ook alle banken al op het middenterrein opgesteld. Alleen de tafels moesten nog neergezet worden en de tombolaprijzen uitgesteld, maar dat was zo gebeurd.

Het is heerlijk de vele trouwe deelnemers te begroeten, maar ook de nieuwkomers krijgen een hartelijk welkom. De EHBO-medewerkers installeren zich en het wachten is op de laatste deelnemers.

Om 11.30 uur is er een kort welkomstwoord en nogmaals een summiere uitleg over de gang van zaken. Alles is al beschreven, het toernooi is overzichtelijk georganiseerd dus is er eigenlijk niet veel te vertellen. De eerste badmintoncake wordt verloot en gaat mee naar Deventer. Dat wordt smullen daar.

Jeroen en Sido verzorgen deze keer de warming up, vakkundig gesouffleerd door Wilma. De deelnemers maken hun spieren los en om 11.45 uur beginnen de eerste partijen.

Genieten

Vanaf het eerste signaal van de koeienbel is het één groot sportief feest. Gezellige deelnemers, leuke wedstrijden, groot enthousiasme, volop sportieve strijd. Er is enthousiasme bij een behaald punt, verbazing als de shuttle via het net buiten bereik valt en verrassing als de shuttle onverwacht snel terugkomt. Het is waarschijnlijk niet altijd even superieur badminton, maar de inzet en het spelplezier zijn ongekend.

Dit is een toernooi voor recreanten die plezier hebben in hun sport. Dit is een gezellig badmintonfeest voor deelnemers, toeschouwers en de organisatoren. Dit is genieten met hoofdletters. Een partij winnen of verliezen is hier niet zo belangrijk. Het gaat er vandaag vooral om lekker en veel te spelen en spelplezier te beleven.

Er is geroezemoes en lawaai in de zaal. Er wordt volop gelachen, luidkeels meegeleefd, deelnemers praten met elkaar, men loopt rond en geeft commentaar. Iedereen vermaakt zich prima. Daar waar nodig worden invallers ingezet om, ondanks de afmelding en de blessure, alle partijen door te laten gaan.

De fotograaf loopt rond om enkele deelnemers in hun spel vast te leggen (zie de foto's van het toernooi). In het vuur van het spel blijkt menigeen soms zeer atletische poses en gezichtsuitdrukkingen aan te nemen....

'Grote pauze'

De 'grote pauze' leidt tot grote drukte in de kantine. Bij de bar worden de bestellingen in hoog tempo doorgegeven. Raiza is daar in haar eentje niet tegen opgewassen, maar meer personeel staat de verhuurder niet toe. Bezuinigingen....

Jeroen en Koen verkopen lootjes voor de tombola. Na de pauze, en tussen de verdere wedstrijden door wordt snel gekeken wie een van de verrassende prijzen wint. Vooral de grote doos wekt hoge verwachtingen...

Het is verwarrend dat de klok in de zaal afwijkt van de tijd op menig horloge. Er is dus wat aansporing nodig om na de pauze op tijd te starten met de resterende partijen. Maar al vlot gaat alles als vanouds verder.

De laatste ronde, de slotwedstrijden. Sommige spelers spreken hun resterende energie aan voor een laatste krachtsinspanning. Dan is het voorbij.

De boel opruimen, douchen en al snel wordt de uitslag bekend gemaakt.

De invallers, de EHBO, de dame achter de bar, de mensen die spullen inbrachten voor de tombola: iedereen wordt bedankt.

De winnaars, de 'gemiddelde spelers' worden in de bloemen(bollen) gezet. Hier en daar wordt na nagepraat.

De organisatoren horen veel complimenten voor een gezellige, geslaagde dag vol gezelligheid en sportiviteit. Graag gedaan. Fijn dat het zo geslaagd was en gewaardeerd wordt. Tot het volgende toernooi. Tot ziens op 12 april 2015!

Huub